

*Tekst en compositie:  
Piet Cruisberg & Jo Smits*

**1979**



## **Hulde an os durpke Tiendere**

### **REFREIN**

Aan `t kleine durpke Tiendere,  
heb ik mien hart verpand.  
Dat hiële kleine puntje,  
op de kaart van Nederland.  
Waor `t cariljon zien liedje speult,  
dao baove ien den taore.  
Avé, avé dat durp bin ik gebaore,  
avé, avé dat durp bin ik gebaore.

### **1ste couplet**

Den ien de vrènde is,  
dèn vuult pas wat ie mist.  
Hèt heimwee naor de grond,  
waor èns zien wiegje stond.  
Naor bossen en naor hei,  
naom ik mien mègje mei.  
Jao ien de Tienderese bös  
Heb ik eur vur `t eurst gekust

### **2de couplet**

Ik denk mit heimwee terug,  
de Meulebeak, de brug.  
Wat zwomme weej daor gèr  
al an ut mussevear.  
Wej zuken os vertier,  
al ien os durpke hier.  
Veural mit carnaval,  
dan wurdt het hier wèr knal.

