

*Tekst: Truus Knoops
Muziek: Toon Emons*

1986



De Stoep van vrouw van Well

Refrein

**Op de stoep, op de stoep van vrouw van Well,
daor stut host altied mienek kel.
Zien vuut op de rand,
ien de tesse zien hand.
Den stoep mit drek en zand.**

1ste couplet

**Op de stoep van vrouw van Well,
speult men mennig voetbalduel.
Den iëne nie goed,
den andere te snel,
op de stoep van vrouw van Well.
Mestal veur en nao de mis,
wurd gepraot en ok druk gegist.
Wat moppe verteld,
beej wermte en keld.
Dan van alles niks gemist.**

2de couplet

**Ok processies trekke daor,
en mit kieke nog lang nie klaor.
den iëne te dik,
den andere veul schik.
Mar geluïf, dat is echt waor,
Op de stoep van vrouw van Well.
Zonder drek dat ziede dus wel.
De vuut zien te groët,
zelfs miere gaon doëd.
En dat kumt van miene kel.**

