

Tekst: Anny van Rijswick - Smits

Muziek: Peter Aerts

1989



Oos Tiendere

Refrein:

**len Tiendere woëne is moist van ut leave.
len Tiendere woëne ut moiste durp van ut ganse land,
mit bos en mit hei en os pleintje de meulebeak de peas en waterluüp.
We hebben ut hier toch goed naor ozze zin,
ik bin dan ok zo blie dat ik hier gebaore bin.
We hebben ut hier toch goed naor ozze zin,
ik bin dan ok zo blie dat ik hier gebaore bin,
ik bin dan ok zo blie dat ik hier gebaore bin.**

1ste couplet

**Os Tiendere is nao al die jaore,
der nie slechter op gewaore.
Al is der dan ok veul verdewene,
os Tiendere is nog altied eave riek.
Jao vroeger ging men naor de misse
en `s middags pimte ut veur ut lof.
De beak daor vongde toen nog visse,
os durp was ok toen al tof.**

2de couplet

**Hier beej den moie kerketaore,
is EDAH Tienderse Jan gewaore.
Al huurde vort veul Hollands praote,
os Tiendere is nog altied eave riek.
De stiënfabriek is afgebraoke,
en de bank moos hier plotseling weg.
Os durpke is al veul bespraoke ,
mar luuster naor wat ik ow zeg.**

