

*Tekst: Sraar Reijnders
Muziek: Stans Cruijsberg*

1995



Uut de fles

Refrein:

**len iedere ton zit enne boijum,
an iedere fles zit enne nek.
An iedere borrel zit en vuutje,
an drank is der gèn gebrek.
Dus mak de gleskes mar ens vol,
dun dorst is al grut genoeg.
En wur ik zelf nie al te vol,
goi ik dur tot merge vroeg.**

1ste couplet

**Beej os dowwe ze op de bel,
of boetse ze op de deur.
Laot ze mar binne dat schaone stel,
ze stelle zich wel veur.
De koffie wurdt dan vers gezet, eier ien de pan,
dan huurde op ut aller lest, die kunne der wat van.**

2de couplet

**Weej Geite op de gekste daag,
weej gaon de now beej staon.
En groete dan os Geitevlag,
weej laote os ens gaon.
En zitte weej op ut zonne-hof same hand ien hand,
dan huure weej dit liedje nog daor an de waterkant.**

