



*Tekst: Michel van Rijswick
Muziek: Michel van Rijswick
en Thijs Kleeven*

2012

Ozze Dorustrui

1ste couplet

Weej kochte-eum lang geleeje, urges op de mert,
Vur zeuve gulde vieftig, heej was ut zeker werd.
Unnen-neeje Dorustrui, den zoot as gegote,
Weej hebbe d'r ok jaore-lang van genote.
Wat haje weej toch altied hiël veul plezier,
Ien ozze Dorustrui, en un lekker gleske bier.

Refrein 1

Mit blauw witte striepkes liepe weej oaver straot,
Weej spronge en weej danste dage lang ien de maot.
Ut is nog steeds ut zelfde, dur de jaore hin,
Want as de daag gaon lenge, kriege weej wer zin.
Weej viere dan fiëst, op straot en ien de kroeg,
Want van carnaval, kriede noeits genoeg.

2de couplet

Naa jaore carnaval, is heej wat gevlekt,
Hier en daor un dreumelke, en un bietje uutgerekt.
Mar an alles kumt-un end, den dorustrui scheurde,
Ik stond daor moi te kieke, toen ut gebeurde.
Wat haje weej toch altied hiël veul plezier,
Ien ozze Dorustrui, en un lekker gleske bier.

Refrein 1

3de couplet

Weej zien dit jaor mar wer, naor de mert gegaon,
Mit zeuve euro vieftig, kregge weej niks gedaon.
Mit den spaarpot ien de hand, kochte we neej pakke,
Nou kunne weej ien stijl, wer flink dur gaon zakke.
Nog altied hebbe weej hiël veul plezier,
Wel ien un neej kostuum, en un lekker gleske bier.

Refrein 2

Weej loëpe hier nou wer, dees daag mit oaver straot,
Weej springe en weej danse dage lang ien de maot.
Ut is nog steeds ut zelfde, dur de jaore hin,
Want as de daag gaon lenge kriege weej wer zin.
Weej viere dan fiëst, op straot en ien de kroeg,
Want van carnaval, kriede noeits genoeg. 2x

