



Zet de kraan maar open

Refrein:

Zet de kraan maar open, mak de gleskes nog ens vol.
Denk mar nie an merge, mak nou mar veul schik en lol.
Vaste-aovend, ok al wur ik honderd jaor,
en zolang as ik op mien biën kan staon doei ik mej, dat is waor.

Couplet:

Ieder jaor wat zal dat zien dan kriegde de kriemel ien de biën,
wat zal dat doen?
Op de zolder uut de kas dur wurdt mien pekskeangepast,
wat zal dat doen?
Krieg de kolder ien de bol, dan wer ik gek, dan wer ik gek,
wat zal dat doen?
Dat duud de carnaval den gekke Geitentied, dat duud de carna carnaval.

