

Tekst: JJohn Stultjens
Muziek: Peter Aerts en Rob Nellen

1998



Vurjaorskriebels

Refrein:

As weej straks wèr vur ut vurjoar stoan en ut wurd wer langer licht
Dan kunde dat geliehiek zien an mien zonnige gezicht
Zoé krieg ik de kriebels ien mien bloed, want ut leave hier is goed
Dansend wil ik dûr deez wereld goan en nie stil beej ut verleeje blieve stoan
Dansend wil ik dûr deez wereld goan en nie stil beej ut verleeje blieve stoan

Couplet 1

de gruune bledjes an de takke en de liemkes ien de wei
Kiek rond en pruuf de lente, geniet van 't jonge greij
Ien't gras de botterbluumkes en bolle uut de grond
D'n druk is van de kaetel, ik vuul meej wèr gezond

Couplet 2

Ut neeje joar is wèer geboare, ien un wiegje bökt un kiend
Neej leave is gekomme, weijt buute frisse wiend
Ik vuul de vurjaorskriebels, de lente is ien't land,
Loat os now mar 'ns danse, weej springe uut den band